



Als ongerepte hebt gij in uw schoot gedragen:



het Woord dat het al heeft ge-scha-pen.



Uit u heeft Hij het vlees aan-ge-no-men,



gij die nimmer door een man zijt aangeraakt.

Gij kruik die on-aan-tast-baar zijt,

gij woon-plaats van uw onein-dige Schep-per;

u willen wij vere-ren.