

Verheug u, gij Koningin, want roemvol hebt

gij de maag-de-lijkheid met het moe-der-

schap ver-e-nigd. Geen tong is wel-be-

spraak ge-noeg om u te ver-heer-lij-ken,

en waar-dig te be-zin-gen. Al-le ver-stand

gaat het te bo-ven dat gij ge-baard hebt

op on-uitspre-ke-lijke wij-ze; daar-om willen

wij u eenparig verheerlijken.