

De vu-ri-ge o-ven werd voor de vro-me

jon-ge-lin-gen koel als dauw. Lof-prij-zend

rie-pen zij: Ge-pre-zen zijt Gij, o Heer,

o God onzer vaderen.