

Irmos III

Komt laat ons drin-ken een nieu-we drank,

niet de drank die door een won-der, uit de

on-vrucht-ba-re rots is op-ge-weld, maar de

bron der on-ver-gan-ke-lijk-heid die is op-ge-

sprongen uit het graf; Christus in wie wij zijn

bevestigd.

Christus is uit de do-den opgestaan!