

Ver-sterk, o God, het hei-lig or-tho-dox-e ge-loof

en al-le chris-te-nen voor al-tijd en eeu-wig.

U, eer-bied-waar-di-ger dan de cherubij-nen en

on-ver-gelij-ke-lijk glorie-rij-ker dan de se-ra-fij-nen,

die on-ge-rept God het Woord hebt ge-baard,

in waarheid Gods Moe-der, u ver-hef-fen wij.

Eer aan de Va-der, de Zoon en de Hei-li-ge Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. A-men.

Heer, ont-ferm U, Heer, ont-ferm U, Heer, ont-ferm U.

Door de ge-be-den van on-ze he-li-ge Va-deren,

Heer Je - zus Chris - tus on - ze God,

ont - ferm U o - ver ons.