

Irmos VIII

De schuldloze jongelingen in de vuur-o-ven

zijn gered door de Zoon van de Moeder Gods

als een voor-af-beel-ding van wat nu

werkelijkheid geworden is. De gehele wereld

wekt Hij op u te be-zin-gen. Looft de Heer

al Zijn wer-ken en ver-heft Hem in al-le

eeuwigheid.