

Ontslapen van de Moeder Gods

Metten

Kanon

Irmos V

Het heel-al stond ver-baasd bij uw roem-rijk

ont-sla - pen want gij, o Maagd, die geen

hu-welijk kent, zijt van de aarde op-gegaan

naar het he-mel-rijk en naar het eeu-wi-ge

le-ven en hebt aan hen die u be-zin-gen

de vrede geschonken.