

Irmos V

Je-zus, de Oor-sprong van het le - ven,

komt om de veroordeling van Adam, de eerst-

geschapene te niet te doen. Hoewel Hij als

God niet gereinigd hoefde te worden, laat Hij

Zich in de Jordaan reinigen voor de gevallen

mens. Daar-door doodt Hij de vij-and-schap,

en ver-leent de vrede die alle be - grip te

boven gaat.