

## ***Troopaar van de Opstanding, toon 1***

Terwijl de steen door de Joden verzegeld was  
en de soldaten Uw allerzuiverst lichaam

bewaakten,

zijt Gij na drie dagen opgestaan, o Verlosser,  
om aan de wereld leven te schenken.

Daarom roepen de hemelse machten u toe, o

Levenschenkende:

Eer aan Uw Opstanding, o Christus.

Eer aan Uw Koninkrijk,

eer aan Uw voorzienigheid, o enig Menslievende.

## ***Kondak van de Opstanding, toon 1***

Als God zijt Gij opgestaan uit het graf in  
heerlijkheid

en de wereld hebt Gij mede opgewekt.

De mensennatuur bezingt U als God

en de dood is teniet gedaan.

Adam jubelt, o Meester,

en Eva, uit haar boeien bevrijd, verheugt zich en  
roept uit:

Gij zijt het, o Christus,

Die aan allen de Opstanding schenkt.