



Ik geloof in één God, de almachtige Vader,



Schepper van hemel en aarde, van al het zicht



bare en on-zichtbare, en in één Heer, Je-zus



Chris-tus, de enigge - bo-ren Zoon van God,



ge-boren uit de Va-der voor alle eeu-wen.

Licht uit Licht, ware God uit de wa - re God,

ge-boren, niet geschapen, één in wezen met

de Vader en door Wie alles ge-wor-den is.

Die om ons mensen, en om onze verlos - sing

uit de he-mel is ne-der-ge-daald en vlees

heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de

maagd Mari-a en mens geworden is. Die voor

ons onder Pontius Pilatus gekruisigd is, geleden

heeft en be-gra-ven is; Die opgestaan is op

de der-de dag vol-gens de Schrif-ten; Die

op-gevaren is ten hemel en zetelt aan de rech-

ter-hand van de Vader; Die zal wederko-men

in heerlijkheid om levenden en doden te oor-

delen en aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.

En in de Hei-li-ge Geest, Heer en Le-vend-

ma-ker, Die uit - gaat van de Va - der,

Die aanbeden en verheerlijkt wordt teza - men

met de Va - der en de Zoon, Die door de

Pro - fe - ten ge - spro - ken heeft. In één heili - ge,

ka - tholieke en a - posto - li - sche Kerk. Ik be - lijd



één Doop tot ver-ge-ving van zon-den.



Ik verwacht de op-standing van de do-den



en het leven van de ko-men-de eeu-wig-heid.



Amen.